



Γεια σας!!!
Είμαστε οι μαθητές του Γ1΄του 44^{ου} Δημοτικού Σχολείου Λάρισας!
Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στο σχολείο και την πόλη μας!



Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ Η ΛΑΡΙΣΑ

Η πόλη μου είναι η Λάρισα, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μας, και βρίσκεται στο κέντρο του θεσσαλικού κάμπου, στην καρδιά της Ελλάδας. Ονομάστηκε έτσι, γιατί σύμφωνα με τον μύθο, νύμφη Λάρισα, παίζοντας με το τόπι της δίπλα στον ποταμό Πηνειό, έπεσε μέσα και πνίγηκε.

Είναι μια σύγχρονη πόλη με πολλές πλατείες, πάρκα και μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ένα από τα πράγματα που μπορεί να δει κανείς εδώ, είναι το αρχαίο θέατρο, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον θεό Διόνυσο. Όλοι οι επισκέπτες, πηγαίνουν στο πάρκο Αλκαζάρ, το οποίο βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Πηνειό που είναι το αγαπημένο μέρος για όλους μας. Είναι το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης. Επίσης, μπορούν να μάθουν πολλά αν ξεναγηθούν στο Διαχρονικό και Λαογραφικό Μουσείο, καθώς και στην Πινακοθήκη μας!

Προστάτης της πόλης είναι ο Άγιος Αχίλλειος και σ αυτόν είναι αφιερωμένος ο ναός της εικόνας που βρίσκεται σε ένα πολύ ωραίο μέρος, στον λόφο του Φρουρίου.



Το σχολείο μου

Το σχολείο μου είναι το 44^ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας και βρίσκεται στη Νέα Πολιτεία. Είναι μεγάλο και έχει ορθογώνιο σχήμα.

Το χρώμα Του είναι πορτοκαλί και έχει μια μπλε πινακίδα με το όνομά του. Στην αυλή του σχολείου υπάρχουν χώροι πρασίνου με φυτά, βρύσες, παγκάκια κάδοι και ένα γήπεδο μπάσκετ, όπου κάνουμε γυμναστική.

Το σχολείο μου έχει δυο ορόφους. Στο ισόγειο βρίσκονται μερικές αίθουσες διδασκαλίας, τα γραφεία των δασκάλων, το κυλικείο, οι τουαλέτες και η βιβλιοθήκη. Στον πάνω όροφο ανεβαίνουμε από τη μαρμάρινη σκάλα ή με το ασανσέρ. Εκεί βρίσκονται οι άλλες τάξεις η αίθουσα υπολογιστών και το γυμναστήριο.

Οι τοίχοι στους διαδρόμους είναι ζωγραφισμένοι και πολύ όμορφοι. Μου αρέσει το σχολείο μου γιατί είναι καθαρό, χρωματιστό και πολύ όμορφο.





Η τάξη μου

Το αγαπημένο μου μέρος στο σχολείο είναι η τάξη μου. Βρίσκεται δεξιά από την είσοδο.

Στην αίθουσα υπάρχουν πολλές καρέκλες και θρανία. Έχει έναν μεγάλο πίνακα και από πάνω του, η εικόνα του Χριστού μας. Υπάρχει και μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Έχουμε πολλές ζωγραφιές και αφίσες που τις έχουμε κολλήσει στους τοίχους.

Σ αυτή την τάξη, διαβάζουμε, γράφουμε και μαθαίνουμε!!!!Την αγαπώ ως το φεγγάρι!

